

Model Plaza Plastic Modelbouw
<https://www.facebook.com/Model-Plaza-Plastic-Modelbouw-1681730175433373/>
Model Plaza Toy Soldiers
<https://www.facebook.com/modelplazapurmerend/>
Model Plaza Militair
<https://www.facebook.com/modelplazamilitair/>
Model Plaza Luchtvaart
<https://www.facebook.com/modelplazaluchtvaart/>


Zesdaagse oorlog 50 jaar

Het is alweer bijna een halve eeuw geleden dat in het Midden-Oosten de **Zesdaagse Oorlog** woedde. Tussen 5 en 10 juni 1967 leverde Israël succesvol slag met al z'n Arabische burens. Aanleiding was de bezetting van de gedemilitariseerde Sinai door Egypte, de daaruit voortvloeiende blokkade van de Straat van Tiran en daarmee van de Israëlische havenstad Eilat.

De oorlog begon op kantoortijd en duurde precies een werkweek. Omdat Israël aanviel, had de jonge staat het voordeel van de verrassing. In een uur tijd werd in de ochtend van 5 juni de Egyptische luchtmacht op de grond vernietigd. Een dag later vluchtte de Egyptische landmacht uit de Sinai met achterlating van vrijwel al zijn militaire materieel. Omdat koning Hoessein van Jordanië niet inging op het Israëlische voorstel zich buiten de strijd te houden, werd op 7 juni Jeruzalem bezet en een tankslag uitgevochten bij Samaria, wat het Jordanees leger noopte tot een schielijke terugtocht over de Jordaan waarmee de Westelijke Jordaanoever in Israëlische handen viel. Op 9 juni ten slotte werd met zware Israëlische verliezen een groot deel van de Golan Hoogvlakte op Syrië veroverd, waarna Damascus uit zelfbehoud zich ook van de rest van de hoogvlakte terugtrok. En zo eindigde de Zesdaagse Oorlog in recordtijd op 10 juni 1967 om 18.30 plaatselijke tijd. Israël was in die ene week vier keer zo groot geworden. Maar niet veiliger. Want de bezetting van Golan, Gazastrook en Westelijke Jordaanoever zou de kiem blijken van nog vele oorlogen en gewapende conflicten die tot op de dag van vandaag voortduren.

Uit militair oogpunt was de Zesdaagse Oorlog echter een groot succes, dat vooral was toe te schrijven aan mannen als Moshe Dayan en Yitzak Rabin. Hoewel de conflicten die uit de Zesdaagse Oorlog voortvloeiden het Midden-Oosten nog steeds verdelen, zal dat geen beletsel zijn voor een grootse herdenking begin volgende maand.

In het 50-jarig jubileum van de *Zesdaagse Oorlog* hebben diverse modelbouwmerken aanleiding gezien met speciale uitgaven te komen. **King & Country**, het prestigieuze merk van *toy soldiers* en voertuigen in schaal 1/30, komt zelfs met een complete serie! Met als voorlopig topstuk een **M51 Super Sherman** tank van de Israëlische landmacht. Natuurlijk komen er ook figuurtjes van Moshe Dayan, Israëlische militairen in diverse poses, waarbij ook een vrouwelijke soldaat. De modellen van **King & Country** zijn al lange tijd het beste wat op het gebied van *toy soldiers* wereldwijd wordt aangeboden. Alle modellen en figuurtjes worden met de hand beschilderd door topschilders, die een ultieme mate van perfectie weten te bereiken. **Model Plaza** is de exclusieve dealer van **King & Country** in Nederland. De modellen en figuren van dit merk kunt u dus alleen bij ons verkrijgen.



De schitterende M51 Super Sherman met daarvoor Israëlische troepen en generaal Moshe Dayan (2^{de} van rechts) en een vrouwelijke soldaat (uiterst rechts).

Plastic bouwdoos

Ook Dragon komt met een nieuwe 'Israëlische' bouwdoos in zijn inmiddels befaamd aan het worden serie van Israëlische gevechtsvoertuigen. Nu gaat het om een M60 ERA - met Explosive Reaction Armour dus. Dit type heeft niet meegevochten in de Zesdaagse Oorlog, maar pas een oorlog later: de Yom Kippur-oorlog van 1973. Van de 150 beschikbare tanks werden er al meteen talloze uitgeschakeld door Egyptische antitank raketten van Russische makelij. De Verenigde Staten moesten halsoverkop het Israëlische arsenaal aanvullen om te voorkomen dat hun bondgenoot de strijd (met name in de Sinai) zou verliezen. De M60 van Dragon is in schaal 1/35 en wordt in augustus verwacht.



Twee opnamen van de nieuwe M60 tank van IDF die Dragon in augustus op de markt brengt.

Grote vliegtuigen voor kleine prijzen

Hieronder ziet u een opname van de beroemde De Havilland *Mosquito*, die op grote schaal in de Tweede Wereldoorlog bij de RAF in dienst was als jachtbommenwerper. Ze voerden tal van *pathfinder* missies uit tijdens de massale bombardementen van RAF en USAAF op Duitse steden en industriegebieden, maar kwamen ook solo in actie. Onder andere op 11 april 1944 toen zes *Mosquito*'s met een precisiebombardement het Centraal Bevolkingsregister in Den Haag in puin legden. Eerder al – op 25 september 1942 - haalden ze datzelfde kunstje uit bij het Gestapo hoofdkwartier in Oslo en op 18 februari bij de gevangenis van Amiens waarbij zo'n 250 gevangen verzetsstrijders werden bevrijd.

De *Mosquito* was een geheel houten vliegtuig, dat op geringe hoogte een hoge snelheid wist te behalen. Er zijn er zo'n 7000 van gebouwd, die maar liefst 40.000 succesvolle missies uitvoerden. Daarbij gingen een kleine 200 toestellen verloren. Tot ver na de oorlog is de *Mosquito* in productie gebleven. De komst van de straalmotor bracht de productielijn in 1950 tot staan. Vijf jaar later maakte de houten *Mosquito* z'n laatste operationele vlucht.

Het model op de foto hieronder kunnen wij tegen een VRIENDENPRIJSJE aanbieden. Ze zijn op de Filippijnen met de hand gesneden uit mahoniehout. Normaal kost zo'n model €134,50, maar wij kunnen ze eenmalig aanbieden voor slechts €59,50. Wees er echter snel bij, want de voorraad is beperkt tot slechts enkele stuks.



Een prachtig handgemaakt model in tropisch hardhout van de Mosquito jachtbommenwerper in schaal 1/32.

Meer houten vliegtuigen tegen vriendenprijzjes? Klik op deze link:

<http://modelplaza.nl/nieuwsbrief/houtenvliegtuigen.pdf>

OPENINGSTIJDEN:

Dinsdag t/m zaterdag 10:00 – 17:00

Telefoon:
0299 - 75 02 01

E-mail:
support@modelplaza.nl

Webwinkel:
www.modelplaza.nl

Adres:
Volume 10
1446 WJ Purmerend
Industrieterrein "De Baansteer"

**GRATIS VERZENDING IN NEDERLAND
BIJ BESTELLINGEN VANAF 75 EURO**



www.modelplaza.nl